

JAARVERSLAG PREDIKANTEN 2014

Veel van wat wij als predikanten doen is terug te vinden in het algemene verslag van de secretaris waaraan wij ook enige bijdragen leverden. Daarom slechts een aanvulling geven op dit algemene verslag.

2014 was een jaar met een veranderende kerkenraad, een belangrijke partner voor ons predikanten in het dagelijks reilen en zeilen van onze gemeente. Vanuit het na-jaar namen we mee dat onze kosteres nog tot aan de zomer voor een groot deel herstellende was, en dit was aanleiding om eens goed te kijken naar de verhuur aan externen en de manier waarop ook intern de zaken geregeld waren. Ondanks de voortvarendheid waarmee door de kerkenraad en anderen dit ter hand genomen werd, leverde dit proces en het effect van de beperkte inzetbaarheid van de kosteres en vormen van vervanging een flinke druk op de praktische uitwerking van ons voorgenomen programma seizoen 2013/ 2014 op. Het leidde ertoe dat Ds. Jacob Kikkert, die naast deze extra last op het werk ook zijn takenpakket in Westerkwartier en Assen zag groeien, naar de zomer toe enige tijd afwezig was, en vervolgens op aanraden met enige voorzichtigheid na zijn vakantie weer begon. Ook Ds Brüsewitz moest in september gas terug nemen. Het jaar werd daarmee voor ons beiden ook een jaar van herbezinnen op de veelheid aan taken die wij te doen hebben, op het afbakenen van vrije tijd, en het gericht om gaan met alle enthousiasme, ideeënrijkdom en energie die in ons is.

Ons gevoel is wel dat we als gemeente in het geheel, maar ook als predikanten een wezenlijk leerproces hebben doorgemaakt. Er wordt efficiënter en praktischer gewerkt, we verdelen taken meer, en hebben we baat bij de inzet van anderen, zoals iemand die het bezoekwerk coördineert. We zijn goed op orde met dit stuk werk.

Een ander aspect van het leerproces is het besef dat we weliswaar misschien in Dopers Nederland een grotere gemeente zijn, maar een kleine organisatie. Als een dergelijke organisatie onder druk komt, wordt het belang van goede communicatie in een open positieve sfeer helder. Al langer merkten we dat op dit punt onze gemeente uitgedaagd wordt. Met hoogstaande ethische doopsgezinde normen zijn we sneller geneigd over onze eigen inzet en die van anderen minder tevreden te zijn, het kan immers altijd beter! Terwijl het ook zo zinvol en goed is om te zien wat er allemaal, en met bijzonder veel inzet aan werk verzet wordt! De goede onderlinge verhoudingen, met zorg voor elkaar en waardering voor wat we hebben en nog beter tot zijn recht zou komen is een wezenlijk punt in ons denken, en het denken van de kerkenraad geworden. Van het jaarthema 'Tijd, Ruimte en Plaats', dat op eigen wijze bijdroeg aan het ontdekken wat we als geloofsgemeenschap kunnen zijn, verbindingen zoekend tussen jong en oud, arm en rijk, al dan niet werkend, werkten we toe naar 'Op-

staan' als jaarthema, waarin we helderder krijgen waarvoor we staan, en waar we naar op weg zijn. Op weg in gezamenlijkheid binnen de gemeente, en zoekend naar wat we kunnen bieden aan de wereld en de mensen om ons heen.

Met het grootst mogelijke plezier werkten we mee aan onze vieringen, ontleenden inspiratie aan het wederkerige in onze cursussen en het waardevolle van de bijeenkomsten waar mensen elkaar ontmoetten; van de Doperse Dis tot aan de Menno-maaltijd, van Vinkhuizen tot Paddepoel-Selwerd en Paterswoldseweg, schilderend in de vastentijd, Pizza etend met de Bijbel open, de ontmoetingen in oecumenisch verband, verrast en uitgedaagd wordend door de inbreng van anderen, met bewondering voor wat er allemaal wel niet tot stand komt in onze gemeente.

Maart 2015

ds. Jacob Kikkert

ds. Geert Brüsewitz