

## JAARVERSLAG 2015 VAN DE PREDIKANTEN

### Vieren.

De kerkdiensten op zondag vormen een brandpunt in ons leven als gemeente. Bijzondere diensten zijn die waarin de ontmoeting en verbondenheid met doopsgezinden om ons heen in de regio en met broeders en zusters in de oecumene een belangrijke element is. Dat zijn feestelijke diensten waarin we me elkaar onderweg zijn, van elkaar leren, en elkaar ontmoeten en leren kennen. Naast de viering van de World Fellowship Sunday in Assen met ons koor, was er een dienst waarin ds. Jan Grobbelaar uit Zuid Afrika voorging, een bijzondere dienst met ds. Jan Luken Schmidt rond de tijd van herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Er waren diensten waarin we als gemeente te gast waren bij gemeenten in de regio, of zij waren bij ons te gast. Banden met gemeenten om ons heen worden daardoor sterker. Er was een geweldig leuke buitendag van de GDS bij br. Dick Verbrugge in Gieten. We maakten op deze buitendag een bijzondere virtuele 'bustocht' langs alle gemeenten in de GDS regio. Op de startzondag maakten we een begin met Waarderende Gemeente Opbouw. Verder waren er de gezamenlijke diensten in de kleine oecumene rondom de Paascyclus en gedurende de zomer, een feestelijke viering in Hamburg waar we vanuit Groningen het jubileum van het kerkgebouw meemaakten. In het najaar werd de GDS-Broederschapsdag in onze Vermaning gevierd. Ons koor vierde zijn 70ste jubileum in die dienst. Daarnaast waren er de vieringen met een bijzonder liturgisch karakter, zoals in de 40-dagentijd waarin we voor het eerst niet met elkaar schilderden, maar Vespers hielden. Er werd Avondmaal gehouden, en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdachten we wie ons ontvielen. Bijzonder waren de momenten waarin we afscheid namen van broeders en zusters: soms in een viering in de kerk, soms op andere plaatsen. En tot slot waren er de bijzondere diensten waar we welkom heetten: de doop met Palmпасen, de doop met Pinksteren, en andere diensten waar mensen als lid of als belangstellende welkom werden geheten.

### Leren

Lerend waren we bij elkaar tijdens het zogenaamde 'Na-tafelen', aansluitend aan de Mennomaaltijd. We bespraken met een wisselend tal van deelnemers iedere keer een hoofdstuk uit het boekje 'Taalwegen en Dwaalwegen' met bijbelse kernwoorden van Deurlo en Bouhuis. In de Veertigdagentijd waren er zeven Vespers gevolgd door een sobere vastenmaaltijden waarop we van gedachten wisselden over wat de teksten waarin het lijden centraal stond ons te zeggen hadden. Met de jongeren waren er een aantal ontmoetingen rondom een maaltijd. Er werd verslag gedaan van hun ervaringen van de reis naar en deelname aan het Doopsgezind Wereldcongres in Pennsylvania in een speciale bijeenkomst waarbij gemeenteleden waren uitgenodigd. Slechts enkele gemeenteleden kwamen daadwerkelijk om van de ervaringen van de jongere generatie doopsgezinden kennis te nemen. De predikanten organiseerden in het najaar voor jonge mensen in en rondom de doopsgezinde gemeente Groningen het spannende spel 'Wie is de Bommen Berend' dat hen door de stad voerde. Het spel was bedacht door Elte Hofman. In de bijeenkomsten op de vrijdagen van 'Bijbel, Pizza's en Bier' bespraken we de bijbelverhalen die een ieder in kon brengen, en dan voornamelijk de tegendraadsheid in dergelijke verhalen. De ontmoeting en het samen leren zijn hierin belangrijk. We startten een geloofs-oriëntatie rond het boekje 'Aangeraakt door de Eeuwige' voor hen die zich voorbereidden op de doop, een groep die ook na de doopdienst met Palmпасen verder ging met het uitdiepen van geloofsvragen en teksten. Op onze zoektocht naar wat het voor ons als doopsgezinde gemeente kan betekenen: de gedachte van Vredesgemeente in aansluiting op het jaarthema van de ADS, werd een 'Vredestafel' georganiseerd. Een plek waar iedereen zou kunnen meepraten stond ons voor ogen. Energie werd gestoken in een gemeente-brede uitnodiging. De opkomst voor deelname was echter minimaal. Voor de predikanten is het een voorbeeld van de zoektocht met elkaar waar we als geloofsgemeenschap warm voor lopen en ons hart voor klopt. Verder

werd er op het snijvlak van de pastorale ontmoeting met elkaar ook op ontspannen wijze geleerd op de wijkbijeenkomsten, waar iedere keer een thema werd aangesneden.

#### Dienen

Hieronder valt o.a. het pastorale werk. Er zijn door de predikanten in het afgelopen jaar veel (zieken)huisbezoeken afgelegd, en waren er pastorale gesprekken in de Diakonie of later in het jaar in de nieuwe Predikantskamer, of tijdens de Doperse Dis. In deze gesprekken en ontmoetingen komen vragen over geloof vaak als vanzelf aan de orde en ontdekken we dat overtuigingen en religieuze gevoelens in allerlei zaken kunnen meespelen. Belangrijk en substantieel was het plannen van de huisbezoeken door zr. Tiny Spanjer. Een zeer waardevolle ondersteuning, waarvoor onze dank. Daarnaast zijn er de ontmoetingen op de maandelijkse Koffieochtend, en het schrijven van kaartjes en groeten naar gemeenteleden waar extra aandacht naar uitgaat. Ook gaat het onderlinge pastoraat gewoon door, omdat er een heel team van contactpersonen in de Gemeente actief is. In het verslagjaar was er één geplande bijeenkomst met de wijkcontactpersonen. Als gemeente proberen we zo op vele manieren naar elkaar om te zien. We zijn betrokken op elkaar, dat is mooi en dat is onze kracht. Maar het kan ook onze zwakte worden, als dat gaat betekenen dat we willen behouden wat er is, en daardoor minder oog hebben voor de realiteit die vraagt om drastische veranderingen in bestuur en organisatie, wil zij niet onder haar eigen gewicht bezwijken

Verder mogen niet onvermeld blijven alle werk voor gemeenteblad, publiciteit, affiches, materiaal verzamelen, etc. Veel van de predikantswerkzaamheden zijn vaak niet onder één van bovengenoemde taken van de gemeente te benoemen. Er is natuurlijk veel vergader- en overlegwerk. Daarnaast is er de e-mail en post-behandeling en het bijhouden van de vernieuwde website. En natuurlijk het nodige leeswerk om bij te blijven op het vakgebied. In dit alles zijn we ons bewust dat we als gemeente, net als vorig jaar, voor belangrijke keuzes staan die bepalend gaan zijn voor welke richting we als geloofsgemeenschap uit gaan. We hebben oog voor toekomst omdat wij ervan overtuigd zijn dat juist in deze tijden met zijn ogenschijnlijk verscheurde samenleving er behoefte bestaat aan een geloofsgemeenschap die in staat is mensen aan elkaar te binden in plaats van af te wijzen. Voortdurend zoeken naar (nieuwe en nog ongekende) wegen om dat kenbaar te maken is ons doel voor de komende jaren.

April 2016

ds.Geert Brusewitz, ds. Jacob Kikkert