



Doopsgezinde Gemeente Groningen



Doopsgezinde  
Gemeente  
Haren

# Doopsgezind Gemeenteblad

*Maandelijkse uitgave van de  
Doopsgezinde Gemeenten Groningen, Haren, Assen en Eenrum*

60<sup>e</sup> jaargang, nummer 1

18 januari 2017



Doopsgezinde Gemeente  
Assen



Doopsgezinde gemeente  
*Mensingeweer te Eenrum*

## Colofon DG Groningen

### *Predikanten:*

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  
(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 17.15 en 17.45. Ook op andere momenten kunt u mij thuis treffen of een boodschap inspreken. (In dringende gevallen buiten de vakantie kunt u ook bellen met 06-54296082),  
e-mail [gjbrusewitz@gmail.com](mailto:gjbrusewitz@gmail.com)

Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195, is bereikbaar b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 uur. Ook op andere momenten kunt u mij thuis treffen of een boodschap inspreken. In dringende gevallen buiten de vakantie kunt ook bellen met 06- 5151 6030). e-mail: [jhkikkert@xs4all.nl](mailto:jhkikkert@xs4all.nl)

### *Kerkenraad*

*Voorzitters, tevens secretariaat –*  
J.C. Noord, tel. 050-5342064, e-mail: [jcnoord@gmail.com](mailto:jcnoord@gmail.com); en: A. van 't Zand, tel. 050-5772536, e-mail: [avantzand@ziggo.nl](mailto:avantzand@ziggo.nl)  
*Boekhouder – N. de Graaf*  
Postadres: Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen  
tel. 050-589.3330, e-mail: [hansennynke@hetnet.nl](mailto:hansennynke@hetnet.nl)  
Bankrekeningnummer  
NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen te Groningen

### *Ledenadministratie –*

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  
e-mail: [tin.spanjer@planet.nl](mailto:tin.spanjer@planet.nl)

### *Diaconie:*

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547  
t.n.v. Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde Gemeente Groningen.  
Een gift bestemd voor de *Doperse Dis* kan worden overgemaakt op bankrekening NL89TRIO019774002 o.v.v. Diaconaal Fonds DGG te Groningen

*Kerkgebouw:* Oude Boteringestraat 33, Groningen, tel. 050 3123053  
(bereikbaar van maandag t/m donderdag 9.00 – 17.00 uur). Internetadres: [www.dggroningen.doopsgezind.nl](http://www.dggroningen.doopsgezind.nl)

## Colofon DG Haren

### Predikant:

K. van der Werf, tel. 0511-543270;  
06 209 419 48, Julianalaan 14,  
9285 NB Buitenpost

### Pastoraal werker:

H.P. Kieft-van der Sande  
tel. 050-5346830; 06-225 88 555

### *Kerkenraad*

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo  
Kromme Elleboog 21, 9751 RB Haren  
Tel. 050-5349165, e-mail:  
[luciaamelo@hotmail.com](mailto:luciaamelo@hotmail.com)

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan  
10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734

e-mail: [haadsma@hetnet.nl](mailto:haadsma@hetnet.nl)

Administrateur: R.J. Nienhuis  
tel. 050-5340109

Postgirorekening: NL76INGB0000826741

Bankrekening: NL66ABNA0210256184  
beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren

Ledenadministratie: P.J. Haadsma  
050-5348734, [haadsma@hetnet.nl](mailto:haadsma@hetnet.nl)

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1  
Website: [dgharen.doopsgezind.nl](http://dgharen.doopsgezind.nl)

*Het volgende Gemeenteblad verschijnt op **22 februari 2017**. Kopij (alléén als Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 15 februari 2017 bij de beide redactieleden van de betreffende DG.*

### *Redactie Groningen:*

J.M. Tuinstra-Winkler,  
*Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen,*  
tel. 050-5798640,  
[jmtuinstrawinkler@gmail.com](mailto:jmtuinstrawinkler@gmail.com)  
E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70,  
9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167,  
[e.de.jonge@home.nl](mailto:e.de.jonge@home.nl)

### *Redactie Haren:*

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC  
Haren, tel 050-5348454

**NIEUW E-MAILADRES:**  
**[loek.berny@gmail.com](mailto:loek.berny@gmail.com)**

J.C.de Vries-Durksz, Tijmpad 8  
9753 AJ Haren  
tel 050- 5348227  
[jantienadurksz@home.nl](mailto:jantienadurksz@home.nl)

<i>Lay-out</i> Ellen van Drooge	<i>Druk / verspreiding</i> Oude Boteringestr. 33, Groningen
------------------------------------	---

### Een nieuw jaar 2017

Met de jaarwisseling van 2016 naar 2017 hebben we er een seconde bij gekregen als correctie op de tijd. Niemand merkt er iets van, maar het schijnt desastreus te zijn wanneer deze seconde de tijd niet corrigeert. De stationsklokken lopen dan niet meer goed, de navigatieapparatuur op schepen is niet meer nauwkeurig en ook computers met ingebouwde tijdsmechanismen raken ontregeld.

Maar als mens heb je niet het idee gehad dat het jaar 2016 een seconde langer heeft geduurd. Als dit bericht niet in het journaal was geweest had niemand er iets van af geweten.

Wat je als mens wél merkt, dat is dat de tijd vliedt en soms ook vliegt.

Maar soms kan de tijd ook kruipen. Vooral als je het niet goed naar de zin hebt.

De 19<sup>e</sup> eeuwse dichter Rijnvis Feith heeft een gedicht over de tijd gemaakt wat als lied zeer bekend is geworden, namelijk: 'Uren, dagen, maanden, jaren, vlieden als een schaduw heen.' Latere uitgever van deze tekst hebben gemeend dit lied te moeten corrigeren naar 'Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen.' Daarmee hebben zij de dichter Rijnvis Feith wel tekort gedaan.

De tekst van het gedicht is namelijk gebaseerd op het spreekwoord van de oude Grieken 'Alles stroomt, niets blijft'. Of te wel: de tijd vliedt voort!

Als mens kun je niks tegen dit 'vlieden van tijd' doen. Hooguit kun je keuzes maken wat betreft je levensovertuiging. Keuzes die te maken hebben met de vraag van hoe je in het leven wilt staan?

Het kerstfeest is eigenlijk een nieuwjaarsfeest. Er begint met de geboorte iets nieuws voor de wereld. Het kerstverhaal wordt expres gesitueerd in de tijd van keizer Augustus en keizer Tiberias. Van deze twee keizers weten we precies wanneer ze hebben gereageerd over het Romeinse Rijk. In deze tijd vindt er dus iets nieuws plaats namelijk de komst van een mens, die laat zien hoe de mens en wereld behoren te zijn namelijk: vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Er begint letterlijk dus iets nieuws in de tijd met het kerstverhaal en wij vieren dat ieder jaar opnieuw.

Met een nieuw jaar zijn er veel mensen die goede voornemens maken.

Mensen maken goede voornemens om een verandering in hun leven aan te brengen. Het kerstverhaal is ook het begin van een verandering! Namelijk dat je open staat voor het feit, dat de wereld verandert van de wereld van keizer Augustus naar een wereld van vrede op aarde in de mensen een welbehagen.

En zoals de tijd vliedt, loopt Kerst uit op Pasen, zodat de mensen voor het jaar 2017 nog altijd dit baken kunnen vinden voor hun levensovertuiging.

*Ds. Kl. v.d. Werf*

*365 new days  
365 new chances  
for happiness*



*Proud2Bme.nl*

## Kerkdiensten en Activiteiten



**Zondag 22 januari**  
**10.15 uur Wereldbroederschapsdag in Haren**

Maandag 23 januari  
19.30 uur Doopsgezind koor  
Dinsdag 24 januari  
18.00 uur Jongerenmaaltijd  
Woensdag 25 januari  
20.00 uur Geloofswerkgroep

**Zondag 29 januari**  
**10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz**  
**Verdiepingsdienst**

Maandag 30 januari  
19.30 uur Doopsgezind koor  
Dinsdag 31 januari  
14.30 uur Bijeenkomst wijk  
Vinkhuizen

**Zondag 5 februari**  
**10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz**

Maandag 6 februari  
19.30 uur Doopsgezind koor  
19.30 Shalom Culture; film  
Dinsdag 7 februari  
10.00 uur Koffiemorgen  
19.30 uur Kerkenraad

**Zondag 12 februari**  
**10.00 uur Ds.H. Klein Nagelvoort**  
17.00 uur Iona Vesper

Maandag 13 februari  
14.30 uur Zusterkring Haren  
19.30 uur Doopsgezind koor  
19.30 uur Shalom Culture; film  
Dinsdag 14 februari  
18.00 uur Mennomaaltijd  
19.45 uur Natafelen-Inspiratieavond  
**15 februari Redactievergadering**

Vrijdag 17 februari  
18.00 uur Bijbel, Pizza en Bier

**Zondag 19 februari**  
**10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz**

Maandag 20 februari  
19.30 uur Doopsgezind koor  
19.30 uur Shalom Culture; Film  
Dinsdag 21 februari  
17.30 uur Doperse Dis  
Woensdag 22 februari  
19.30 uur Bijeenkomst wijk  
Paddepoel/Selwerd  
20.00 uur Geloofswerkgroep  
Donder 23 februari  
20.00 uur Broederkring  
Vrijdag 24 februari  
18.00 uur Benefietdiner Doperse Dis

**Zondag 26 februari**  
**10.00 uur Ds. R.P. Yetsenga**  
**Muziekdienst in de Lutherse kerk**

Maandag 27 februari  
19.30 uur Doopsgezind koor  
Dinsdag 28 februari  
18.30 uur Jongerenmaaltijd

## **Dienst zondag 12 februari**

Op deze zondag gaat ds. Henk Klein Nagelvoort in de dienst voor.

Ds. Henk Klein Nagelvoort is sinds een jaar met emeritaat. Van 1988 tot 1998 was hij voorganger in de Streekgemeente Mid Friesland en nadien verbonden aan de Doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd die vorig jaar met elkaar zijn gefuseerd.

Fijn als u deze zondag in de dienst aanwezig kunt zijn.  
Het orgelspel wordt verzorgd door Eeuwe Zijlstra.

*Namens de Kerkenraad,  
Tiny Spanjer*

## **Een paar belangrijke momenten**

Deze week gaan we naar Friesland om twee stappen te zetten die voor de toekomst van de Doopsgezinde Gemeente van belang zijn. Zo zijn we eerst bij de notaris om de verkoop van kantoor Oude Boteringestraat 29 af te ronden. De vorige huurder zegde een jaar geleden op, het pand kwam in juni 2016 leeg en nu hebben we het dus verkocht. Een zorg minder. En financieel gezien van groot belang. Door de (hoge) verkoopprijs die we hebben bedongen, en ook door de opbrengst verstandig te beleggen, worden we er € 32.000 per jaar beter van. Een bedrag dat we gezien onze financiële situatie maar al te goed kunnen gebruiken! De koper heeft aangegeven er een woonhuis van te maken. We zullen dus binnenkort wel nieuwe burens krijgen!

De verkoop heeft gevolgen voor de parkeermogelijkheid die er nu is. Een deel van het achterterrein is mee verkocht en de koper heeft het "recht van overpad" om bij de achterdeur te kunnen komen. Daar mogen wij dus niet in de weg staan. Daardoor blijft er voor de DGG maar beperkt ruimte over. Hoe dat precies zal gaan, moeten we met de koper in goed overleg gaan afspreken.

Als we dan toch in Friesland zijn (bij de notaris), dan kunnen we ook even gaan kijken naar het land dat de Beheerraad voornemens is te gaan kopen. We beleggen in land, omdat de jaarlijkse pacht daarvan beter en zekerder is dan de rente op aandelen bij het Mennofund. We zijn van plan deze koop in het voorjaar van 2017 af te ronden. En dan is het heel aardig om nu al een blik te werpen op dat wat we binnenkort ons eigendom mogen noemen. Een eigendom waar we hopelijk jarenlang veel plezier van zullen hebben. De drie stukken land waar we binnenkort over beschikken, dragen met hun opbrengst belangrijk bij aan de basis van het gemeentelven van de DGG. Daarvoor maak je dan maar wat graag een reisje naar Friesland!

*De Beheerraad*

### Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 6 december

De vergadering wordt geopend door Alex van 't Zand en als inleiding leest hij uit de bijbel: Spreuken 31 verzen 8 en 9.

Er wordt kort teruggeblikt op ALV van 24 nov. jl. Alle leden krijgen de notulen en de presentatie over de financiële stand van zaken en de toekomstscenario's. De voorzitters hebben vorige week met predikanten gesproken: hoe nu verder. Er zijn 6 thema's benoemd: Wijken en contactpersonen, Studenten, Regio, Organisatie, Oecumene, Profiel van de gemeente.

Het is heel belangrijk om de cohesie van de gemeente te versterken.

De voorzitters hebben ondertussen ook met organisten en koster gesproken. In januari is er met ieder een vervolggesprek.

Op 10 januari is de bezinningsavond van de KR gepland. Er zal dan ook aandacht zijn voor het proces van Waarderend Gemeenteopbouw.

De tweewekelijkse bijeenkomsten van Kiezels en Keien in Groningen gaat stoppen; ze gaan samen met Haren. Verder is het plan om te starten met de zgn. 'kliederkerk', een paar keer per jaar, waarin jong en oud samen op creatieve wijze met Bijbelverhalen aan de slag gaan; op het Kinderkerstfeest wordt hier mee gestart.

Begin december is een overleg geweest van de werkgroep GGO (Grote Gemeenten Overleg). Nynke Veenstra en Femmy Busscher zijn daar vanuit de DGG bij betrokken. Er is gepraat over de opdracht voor de werkgroep, en er is een stappenplan gemaakt. Vanuit de ADS waren Henk Stenvers en Machteld Stam aanwezig. 31 Maart is het volgende overleg.

Reina geeft tot slot aan dat ze besloten heeft in september 2017 te stoppen als KR-lid.

*Sjoukje Benedictus, notulist*

### Van de financiële administratie (januari 2017)

Aan het begin van het nieuwe financiële jaar willen we weer graag uw aandacht vragen voor een aantal zaken.

#### *Bankrekening*

Het banknummer van het Kerkenfonds is **NL93 TRIO 0198 4506 64** t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen.

#### *Hoofdgeld*

Alhoewel de opbrengst ruim € 4.000 lager uitvalt dan vorig jaar, stemt het uiteindelijk resultaat tot tevredenheid. Er is bijna € 3.700 meer ontvangen dan er was begroot. Allen die hebben bijgedragen aan dit resultaat willen we hier hartelijk bedanken.

## Doopsgezinde Gemeente Groningen

Echter het aantal gemeenteleden dat niet heeft bijgedragen, is dit jaar gestegen van 18% (=33 van de 173 gemeenteleden) naar 20% (=35 van de 175 gemeenteleden, waarvan 12 in 2015 nog wel bijdroegen).

In de ALV van november 2016 is het hoofdgeld voor 2017 als volgt vastgesteld: voor leden geldt 2% van het verzamelinkomen, met een minimum € 90 en voor belangstellenden een minimum van € 70.

Hieronder treft u in twee grafieken de resultaten aan.

In de eerste grafiek is aangegeven hoeveel hoofdgeld er per maand is binnengekomen. Ook ziet u wat in dezelfde maand van 2015 het resultaat was.



In de tweede grafiek ziet u het totaal dat in 2016 is opgebracht afgezet tegen de opbrengsten van 2010 t/m 2015.



### *Extra collecte voor "eigen gemeente"*

In juni 2016 is begonnen met het houden van een extra collecte t.b.v. de "eigen gemeente". De opbrengst van 18 collectes in de afgelopen 6 maand bedroeg € 1.500.

### *Belastingvoordeel*

Graag willen we u nogmaals op de hoogte brengen van de mogelijkheid om uw hoofdgeld in de vorm van een jaarlijkse schenking aan de Doopsgezinde Gemeente vast te leggen. U maakt dan gedurende een periode van 5 jaar, jaarlijks hetzelfde bedrag over. Een dergelijke schenking kan bij de jaarlijkse belasting-

aangifte volledig worden afgetrokken. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1% (minimaal € 60) en het maximum van 10% van het verzamelninkomen. Dat levert in veel gevallen een fiscaal voordeel op. Het formulier om de schenking vast te leggen kunt u bij ondergetekenden opvragen of zelf downloaden:

[http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst\\_%20periode\\_gift\\_in\\_geld\\_ib0802z2fol.pdf](http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20periode_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf)

### *Collectebonnen*

Het gebruik van collectebonnen is het afgelopen jaar een succes gebleken. Er werd door gemeenteleden voor € 1250 "ingekocht" (2015 €980) terwijl er via de collectes weer € 966 (2015 € 733) terug kwam, dat is ruim 14% (2015 12%) van de totale opbrengst van € 6.600 (2015 € 6.000).

Vanwege dit goede resultaat willen we het gebruik van collectebonnen verder stimuleren en voor zover u er nog geen gebruik van maakt vragen daartoe over te gaan. Betalen met collectebonnen heeft zowel voor u (aanvragen teruggave belasting) als voor ons (minder contant geld) voordelen.

Hieronder treft u de procedure aan voor het aanvragen van collectebonnen.

- Collectebonnen zijn beschikbaar in gekleurde vellen van: 20 x € 1 (geel), 20 x € 2 (rood) en 20 x € 5 (groen)
- de bonnen kunnen besteld worden door het verschuldigde bedrag over te maken naar de rekening van de Doopsgezinde Gemeente Groningen (kosterij):  
NL14 TRIO 0198 4319 10  
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen  
o.v.v. collectebonnen X x €1 + X x €2 + X x €5  
en gelijktijdig een begeleidende e-mail (met aantal en bedrag) naar de Kosterij: [info@dggroningen.doopsgezind.nl](mailto:info@dggroningen.doopsgezind.nl)
- de bonnen (op naam van de besteller en klaargemaakt door Nynke Dijkstra) liggen de zondag nadat de betaling is binnen gekomen in een enveloppe (met naam besteller) in de kerkenraadskamer en kunnen daar na afloop van de kerkdienst worden afgehaald
- De bonnen kunnen gebruikt worden voor collectes tijdens de diensten van de Doopsgezinde Gemeente Groningen

### *Meer informatie*

Mocht u om een of andere reden meer of andere informatie willen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Nynke de Graaf, boekhouder:  
telefoon 050 5893330 email [hansennynke@hetnet.nl](mailto:hansennynke@hetnet.nl)

Nynke Dijkstra – André Weening, financiële administratie:  
telefoon 050 3123053 email [info@dggroningen.doopsgezind.nl](mailto:info@dggroningen.doopsgezind.nl)



### Bedankt!

Voor alle kaarten, mailtjes, appjes, telefoontjes en bloemen die ik mocht ontvangen na mijn operatie wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken. Het was een spannende en bijzondere tijd vanaf oktober vorig jaar en het herstel zal zeker nog wel even duren. Toch ben ik heel dankbaar dat ik een aantal zaken zelf weer kan oppakken. Deze maand begin ik een paar uren op mijn werk. Dat zal in de loop van de tijd steeds meer worden, maar werken aan het herstel en rustig aan doen komen op de eerste plaats.

Nogmaals, alle beterschapswensen en aandacht hebben mij en mijn gezin heel goed gedaan!

*Hartelijke groeten uit Zuidlaren van Nynke, Hans, Kasper en Marleen*



### Doopsgezind Jaarboekje 2017

Binnenkort verschijnt het jaarboekje 2017 van de ADS met o.a. informatie over adressen, namen en nummers van de ADS en van de doopsgezinde gemeenten, instellingen, etc. Verwachte verschijningsdatum is februari 2017.

De prijs van het boekje is **€ 10**; als u hiervoor belangstelling heeft kunt u een exemplaar bestellen via ondergetekende.

U kunt dit bedrag overmaken op het bankrekening nr.

**NL93 TRIO 0198 4506 64 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen o.v.v. DG jaarboekje 2017.**

*Tiny Spanjer*

*050 5776983/tin.spanjer@planet.nl*

### Nieuwe wijkindeling

Op zondag 8 januari heeft Trijnie Wesseling in de open ruimte verteld over de nieuwe wijkindeling. Omdat niet iedereen aanwezig was, hierbij een verslag.

We streven ernaar om het aantal wijken terug te brengen naar 6. In elke wijk zitten tussen de 20-35 personen. We zouden graag per wijk 2 wijkcontactpersonen willen aanstellen, zodat je met elkaar kunt overleggen. Daarvoor gaan we binnenkort mensen benaderen om te vragen of ze deze taak op zich willen nemen. Gelukkig kreeg ik al leuke reacties na de dienst!! Ook de huidige wijkcontactpersonen zijn gevraagd of ze willen aanblijven.

Het is persé niet de bedoeling dat de wijkcontactpersonen alle taken vervullen, maar wel de 'kar' willen trekken. Wij vinden het juist belangrijk dat een ieder verantwoordelijk is voor de mensen die in zijn/haar wijk wonen, en dat we ons om elkaar bekommeren: dat geldt voor de ouderen onder ons, maar ook zeker jongeren hebben in deze tijd aandacht nodig!

De wijkcontactpersonen kunnen delegeren: wie wil er eens een bezoekje brengen (een soort 'buddy systeem') of kaartje sturen bij verjaardagen enz. Verder worden er af en toe wijkbijeenkomsten georganiseerd met een inhoudelijke thema, maar ook zou er eens gekeken kunnen worden naar andere behoeftes: samen fietsen, wandelen, naar de film, een klusje doen voor iemand enz.

Je kunt zo ook directer mensen benaderen en wij denken dat dat vaak beter werkt dan een berichtje in het gemeentebled.....

Niet iedereen heeft een goed netwerk om zich heen!!!



Iedereen krijgt een duidelijke lijst met namen, telefoonnummer, mailadres enz. zodat je een goed overzicht hebt met wie je in de wijk woont. We kunnen elkaar zo goed op de hoogte houden van lief en leed, kijken wie er 'uit de boot' vallen, meer betrokkenheid. We kunnen zelfs een wijk-groeps-app aanmaken.....

Hopelijk kunnen we zo onze doelstelling, die gevormd is naar aanleiding van het project Waarderende Gemeentebouw: **Meer verbondenheid met elkaar** gestalte geven!

*Hartelijke groeten,  
Ellen van Drooge, Tiny Spanjer en Trijnie Wesseling*

## **Ledenadministratie over 2016**

Onze gemeente telde op **31 december 2016**  
**136 leden en 41 belangstellenden**

Op 31 december 2015 telden we:  
134 leden en 40 belangstellenden

### **Onderstaand het overzicht over 2016:**

#### **Binnengekomen als lid**

**br. E. Huizinga**

**br. M. Nugter**

**zr. V. van der Linden**

**zr. A. Westerbrink**

**(alle 4 waren belangstellenden)**

#### **Met attestatie binnengekomen**

#### **Bedankt als lid**

**br. L.D.M. Raedts**

#### **Overleden:**

**zr. J. Wassenaar**

#### **Binnengekomen als belangstellenden**

**Br. A. van Drooge**

**Zr. J. van Drooge-Westenbrink**

**Zr. A. Flick**

**Br. K. Gerritsen**

**Br. L.H. Otten**

*Groningen, januari 2017*

*Tiny Spanjer/ledenadministratie*

## Verrassingstafel - 5 februari 2017

*Bijna twee jaar geleden hebben we na de dienst eens een verrassingstafel georganiseerd. Dat was een enthousiast gebeuren met o.a. inbreng van cd-'s, koekjes, snuisterijen tot dahliaknollen, een gebeuren dat in een ontspannen, vrolijke en geanimeerde sfeer verliep. De opbrengst was toen ruim 50 Euro.*

*Nu we vanuit de diaconie zelf geldelijke middelen bij elkaar willen brengen om onze projecten (mede) te financieren, gaan we dit jaar een aantal van deze verrassingstafels organiseren. Om er afwisseling in te brengen, zullen deze tafels verschillende thema's hebben. De prijzen van de te verkopen voorwerpen zullen niet hoog zijn. We kunnen niet een grote opbrengst van één verkooptafel verwachten. Maar alle beetjes helpen. En deze activiteit betreft ons elke keer bij een van de wezenlijkste opdrachten van ons als kerkgemeenschap: onze diaconale verantwoordelijkheid. Ook betreft het ons meer bij de projecten die we al langjarig steunen, zoals o.a. de Adoptiekinderen en De Open Hof.*

Uitgangspunt van een verrassingstafel is: we "geven" iets door wat we zelf niet meer nodig hebben, maar wat voor de ander nuttig, of van waarde kan zijn. Het moet iets zijn dat in betrekkelijk goede staat verkeert. Dit door"geven" betekent verkopen van het betreffende voorwerp tegen een redelijk(e) prijs(je).

**De eerste verrassingstafel zal worden gehouden op zondag 5 februari a.s. na de dienst.** De opbrengst zal voor het project adoptiekinderen zijn. Ook de collecte van deze zondag is voor dit doel.

Verschil met de vorige verrassingstafel is dat we nu themagerichte tafels willen organiseren. De komende tafel staat in het teken van **Boeken en CD-s. We vragen u om uw boeken- en CD-kast eens te inspecteren en te kijken wat voor deze verrassingstafel geschikt is.** Er zijn heel veel categorieën boeken: van romans, thrillers, biografieën, reisverhalen en reisgidsen, tot tuinboeken, kookboeken, boeken over theologie en spiritualiteit, boeken over de regio en historie en ga zo maar door. Maar ook boekenleggers, luister- en kijkboeken horen tot het assortiment. Net zoals in de voorkeur voor boeken, zal er ook een diversiteit in voorkeur zijn voor muziekgenres. We hopen dat we dat in de ingebrachte CD's kunnen zien. **We zijn benieuwd waar u mee komt. We hopen op diversiteit.**



Praktisch werkt de verrassingstafel zo: u brengt een of een aantal voorwerpen mee naar de kerk. Voor het begin van de dienst kunt u het op de verrassingstafel in de Mennozaal plaatsen. U kunt klaarliggende plakkertjes en een stift gebruiken om er een prijsje op te zetten. We denken aan prijzen van tussen 1 en 5 euro.

Tijdens het koffiedrinken kan er van de verrassingstafel worden gekocht. De aankoopprijs kan in een doos worden gedeponereerd. De koper neemt zijn aanwinst mee naar huis. *De eigenaars van de overgebleven stukken nemen hun eigen inbreng weer mee naar huis. Want dit is de afspraak: er blijft niets achter.*

*Het is daarom raadzaam alleen voorwerpen in te brengen die wat formaat betreft in een ruime handtas passen!*

We hopen dat u door dit stukje over de verrassingstafel gemotiveerd wordt om mee te doen en alvast eens in boekenkast laatjes uitkijkt naar iets leuks voor de verkoop. We zijn zeer benieuwd, maar hopen ook nu weer op een geslaagd experiment, zeker ook met het oog op het doel: geld inzamelen voor onze diaconaal project.

*Heeft u nog vragen, bel of mail me dan gerust.  
Romkje Veenstra*





## Kerkdiensten Haren

*Zondag 22 januari*

*World Fellowship Day*

**10.15** Gezamenlijke regionale dienst  
in Haren, ds. J.H. Kikkert

**10.15** Zondagsschool

*Zondag 29 januari*

10.00 Ds. K. van der Werf

*Zondag 5 februari*

10.00 Ds. Y. Krol

*Zondag 12 februari*

10.00 Ds. K. van der Werf

10.00 Zondagsschool

*Zondag 19 februari*

10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande

*Zondag 26 februari*

10.00 Ds. S.J. van Hoorn

*Zondag 5 maart*

10.00 Gezamenlijke dienst met de  
gemeente Groningen en het koor in  
Haren, ds. K. van der Werf

10.00 Zondagsschool

## Andere activiteiten

*Zaterdag/Zondag 21/22 januari*

Regioweekend jongeren in Haren  
info Yvette Krol, 06-14111847

*Woensdag 25 januari*

19.30 Quiltgroep

*Donderdag 26 januari*

20.00 30+ bij de fam. Blanksma

*Vrijdag 27 januari*

19.30 Oecumenisch Avondgebed  
in de Dorpskerk

*Donderdag 2 februari*

20.00 Open avond: 'Wandelingen  
door Berlijn' met dr. Marianne Vogel  
Zie het artikel verderop

*Dinsdag 7 februari*

09.45 Themaochtend  
met ds. Van der Werf  
19.45 Kerkenraad

*Woensdag 8 februari*

19.30 Quiltgroep

*Maandag 13 februari*

14.30 Zusterkring

*Woensdag 15 februari*

19.30 Redactievergadering

*Woensdag 22 februari*

19.30 Quiltgroep

*Vrijdag 24 februari*

19.30 Oecumenisch Avondgebed  
in de Dorpskerk

## Van de leden

Op 15 december is een van onze  
oudste leden overleden, zr. Hendrikje  
Postma-van der Burg, op de leeftijd  
van 93 jaar. Zij was de moeder van  
Lamkje Postma, de echtgenote van  
ds. Renze Yetsenga, die het navol-  
gende in memoriam heeft geschre-  
ven.

**In memoriam Hendrikje Postma-Van der Burg**  
**\*28 april 1923 - +15 december 2016**

In volle vrede is zij van ons heengegaan, 93 jaar oud. Henny van der Burg werd geboren in Langezwaag (Gem. Opsterland) als jongste van vier kinderen, dochter van Frans van der Burg en Lamkje de Haan. Zij leerde daar Djimmer Postma kennen, die onderwijzer was op de naast de boerderij gelegen lagere school. In 1946 werd hun huwelijk ingezegend door de Doopsgezinde predikant Djurre Siccama. Zij gingen wonen in het huis naast de school in Nij Beets, waar Lamkje en Dirkje werden geboren.

Toen Ds. Jacobszoon zijn loopbaan begon als predikant in Âldeboarn volgde zr. Postma de belijdeniscatechese en zij was de eerste die bij hem belijdenis deed. Als tekst kreeg zij de woorden mee uit de Brief aan de Hebreëen, 'wij hebben hier geen blijvende stad, maar bouwen aan de toekomstige'. Zo kort na de Tweede Wereldoorlog stond alles in het teken van de wederopbouw en nieuw élan. Na Nij Beets verhuisde het gezin naar Almelo en daarna Apeldoorn. Djimmer Postma werd vervolgens benoemd tot directeur van de Burgemeester Harmsma Scholengemeenschap in Gorredijk. Zij kwamen er naast de Doopsgezinde pastorie en kerk te wonen en waren ook hier actief in de Doopsgezinde Gemeente. Ook in serviceflat Heerenhage, Heerenveen, beleefden zij samen goede jaren, maakten driemaal een langdurige reis naar Nieuw Zeeland en Australië.

Na het overlijden van haar man in 2003 lukte het haar de draad van het leven weer op te pakken, totdat een herseninfarct haar helaas de nodige beperkingen oplegde. Nog een keer verhuizen in haar leven, naar een mooi appartement in 'Chopin', van De Dilgt. Opnieuw actief zijn in de Doopsgezinde Gemeente Haren behoorde niet meer tot de mogelijkheden, maar zij waardeerde het contact en de bezoeken uit de Gemeente. Op 20 december was het afscheid in de aula van crematorium Groningen. Daar werd haar leven in al z'n facetten herdacht, omlijst met mooie muziek.

Zij zal gemist worden, maar wij zijn dankbaar voor al het goede en mooie dat ons geschonken is.

"Blaas, Trooster, ons uw adem in, maak ons op aarde eensgezind.

En gaan wij door de laatste poort, leid ons dan met uw levenswoord."

(Lied 721 : 3)

*Renze Pieter Yetsenga*

## Open avond op donderdag 2 februari 2017 "Wandelingen door Berlijn"

Marianne Vogel (Rotterdam 1985) neemt ons mee op twee wandelingen door Berlijn. Eentje langs de vroegere muur en eentje door het gebied van de Kurfürstendamm. Zij vertelt veel over de Berlijnse geschiedenis en cultuur, van interessante gebeurtenissen en merkwaardige personen tot geestige anekdotes.

Dr. Marianne Vogel is persoonlijk coach en literatuurwetenschapper. Naast haar advies-en coachpraktijk geeft zij cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en Algemene Wetenschappen.

Zij schreef twee literaire thrillers: *Gedeelde stad, geheelde stad* (2012) en *In de schaduw van Marlène Dietrich* (2014). Deze verhalen spelen zich af in Berlijn.



Van harte welkom!

## Zusterkring

Op 14 december was onze Adventsavond anders van opzet dan gebruikelijk. Het Groninger Doopsgezind Koor bracht het prachtige Kerstoratorium: *'Als appelbloesem in de winter'* ten gehore.

In de middeleeuwen zette men wel op zes december een tak van de appelboom in huis om die met kerst in bloei te hebben. De appelboom was een symbool van eeuwig leven, van vernieuwing en verjonging. Bloesem in de 'dode' tijd van het jaar laat wel heel duidelijk zien wat geboorte, hoop en belofte inhouden.

De kerkzaal was heel sfeervol, mede door de mooie boom en de goede opkomst. We waren ongeveer met zeventig mensen samen gekomen. En het is altijd feestelijk als het koor zijn medewerking verleent! Er was een kort programma gemaakt met o.a. een overweging van Heleen Kieft. Ook de adventskaarsen werden ontstoken en we zongen 'Vol verwachting zijn we gekomen'. Tijdens de uitvoering werden we diverse keren gevraagd allen mee te zingen. Gezongen en gelezen tekst wisselen elkaar af. Zo ben je er erg bij betrokken en beleef je het verhaal intens.

De collecte was bestemd voor de Stichting Doopsgezinde Vrouwen Zendingshulp. Gerbrig bedankte de dirigente, koor en solisten heel hartelijk, en alle mensen voor hun komst. Het was een prachtige uitvoering en een heel bijzondere avond. Tot slot zongen we 'Laten we gaan, geloof in de zegen'.



*9 januari 2017*

Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar was ook bijzonder. We vierden ons 50-jarig bestaan! Wel klein en intern, maar wel heel feestelijk. De kerkzaal zag er gezellig uit, we zaten in een ronde opstelling. Helaas door ziekte en andere oorzaken ontbraken er vijf leden. Daarom waren we maar met z'n vijftien. We kregen een mooie kaart namens de kerkenraad en aangeboden: heerlijke gebakjes. Ook een felicitatie van de GDS met attentie, en een kaart van Jolanda Valk namens de LFDZ.

We zongen diverse liederen o.a. een herinneringslied van het 20-jarig bestaan. Het was heel fijn dat Margriet met haar accordeon ons wilde begeleiden. In de pauze speelde ze op de achtergrond. Een paar zusters haalden herinneringen op, vertelden over voorgaande jaren. Gerbrig wilde ons nog allerlei foto's laten zien maar helaas de beamer wilde niet meewerken. Maar zoals in 1966 de zusterkring is opgericht met als functie vooral de emancipatie van de vrouw, is het nu een samenkomen van vrouwen die een brede interesse tonen. Waarbij we uitgaan van het Doperse gedachtegoed, respect voor ieder mens en deze in zijn waarde laten. Steeds proberen we een goede invulling te geven aan de middagen, en hierbij zijn ook de sociale contacten erg belangrijk.

We hopen nog een aantal jaren door te kunnen gaan, al is onze gemiddelde leeftijd al aardig opgelopen! Het was een heel fijne en gezellige middag.

Onze volgende bijeenkomst is op maandag **13 februari** om 14.30u. Dan zal Jolande Wals ons vertellen over en foto's tonen van haar reis naar IJsland. Graag allemaal tot dan.

*Ria Dijkman-Leutscher*

## **Verslag kerkenraadsvergadering 10 januari 2017**

Bij het eerste deel van de vergadering zijn ook Anne-Geertje Hoekema (coördinatie zondagsschool in Haren) en Yvette Krol (jeugdwerk GDS) aanwezig om met de kerkenraad te overleggen over de plaats van de kinderen in de gemeente en hun ouders die soms wat verder van de gemeente staan. Het is elk jaar weer spannend hoe die groep kan worden vastgehouden. Doel is het kind te laten ervaren dat er een plek en een groep is waar het bij hoort en terecht kan. Contactmomenten met de zondagsschool zijn er aan het begin van de dienst, waarin aan de hand van het voorwerp uit 'het doosje' onthuld wordt waar ze het komende uur mee bezig gaan. Mogelijk kunnen zondagsschoolkinderen meer laten zien wat ze gedaan hebben, bijvoorbeeld aangeven waarom er foto's en voorwerpen aan de 'boom' in de kerk hangen. Mits goed voorbereid kunnen ze (deels) meedoen in de laatste dienst van het kerkelijk jaar. Kinderen ervaren ook verlies van dierbaren, waarvoor ze dan ook een kaars kunnen aansteken.

Het gezinskerstfeest was ook dit jaar echt een feest en een voorbeeld van integratie van jong en oud; gemeenteleden en bezoekers van buiten. Het is van belang ruimte te scheppen voor gezamenlijke activiteiten, zoals destijds het maken van schilderijtjes in een dienst. Van de jongeren van 12 tot 18 jaar merkt de gemeente niet zoveel. Toch hebben zij onderling een goed contact dankzij de sociale media. Dit beperkt zich niet meer tot de eigen gemeente, maar speelt zich regionaal en landelijk af. De zondagse dienst is voor de jeugd niet een verbindende factor, maar wel de regio-weekenden en de AKC-kampen. Het beleid rond het jeugdwerk verandert hier ook door. Het komend seizoen zal de zondagsschool van de doopsgezinde gemeente Groningen aansluiten bij die van Haren. Nieuw vanuit Amerika is de Message Church, die hier 'kliederkerk' zal heten; bestemd voor jong en oud, meer gericht op kinderen en waarin veel activiteiten. We zullen er meer over horen. Op palmzondag en op 21 mei kunt u hiervoor terecht in Groningen. Na dit plezierige gesprek verlaten Yvette en Anne Geertje de vergadering en werkt de kerkenraad verder de agenda af. Kort wordt teruggeblikt op de afgelopen diensten.

Op de derde Advent wees zr. Kieft er ons op dat er in de 400 jaar tussen het optreden van de profeet Elia en Johannes de Doper geen profeten zijn geweest. Het was vooral wachten op. Advent is ook wachten op en verlangen naar de Messias. Als je wat verwacht wil je ook veranderen.

De adventsavond georganiseerd door de zusterkring was heel bijzonder ook door de perfecte uitvoering van koor en gemeente van het kerstoratorium 'Als een appelbloesem in de winter'. Ook op de kerstavond hadden we een mooie dienst met ds. Van der Werf waar we meer traditionele kerstliederen zongen ondersteund door vrijwilligers uit het koor. In de dienst Op 8 januari sloot ds. Van der Werf de kerstperiode af. Met de doop van Jezus in de Jordaan 'verschijnt' Hij in de wereld.

De World Fellowship Day wordt op 22 januari met de regio in onze kerk gevierd. De jongeren hebben hier dan een regio-weekend. Ds. Van der Werf is namens onze gemeente aanwezig bij de oecumenische gebedsdienst voor de eenheid van christenen op zaterdag 21 januari om 15 uur in de Dorpskerk.

Praktische zaken worden doorgenomen en taken verdeeld.

Zr. Salomons sluit om 22 uur de vergadering.

*Mads Haadsma*



### **Kniepertjes en nieuwjaarsrolletjes**

Aan het eind van het jaar nemen we graag een kniepertje, een plat rond koekje, gebakken met een wafelijzer. Het platte ronde verwijst naar het afgelopen en afgeronde oude jaar.

Op nieuwjaarsdag daarentegen nemen we graag een nieuwjaarsrolletje. Ze zijn opgerold en open en je kunt er doorheen turen in de verte, in het nieuwe jaar. Dat is de symboliek van beide versnaperingen.

*Loek Huizinga*

### Adoptieprogramma

Uit de thermometer ontvingen wij over de maand december een bedrag van € 28,20. De collecte van de gezinskerstviering van 18 december bracht een bedrag op van € 100,35. De eindstand van het adoptiejaar 2016 bedraagt **€ 551,10**. Zr Sjoukje Wethmar van het Adoptieprogramma van Doopsgezind Wereldwerk bedankt ons hartelijk voor onze bijdrage in 2016. Zij wenst de Doopsgezinde Gemeente Haren een heel goed 2017!

*L. Huizinga*

*B. Huizinga-Lutgendorp*

### Opbrengst collecten

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectiedoelen en de hiervoor ontvangen bedragen uit de afgelopen periode.

16 oktober 2016	Zending	€ 41,00
23 oktober 2016	Projecten voor Gemeenteopbouw	€ 62,90
30 oktober 2016	Projecten voor Gemeenteopbouw	€ 58,20
13 november 2016	Siloam	€ 175,05
20 november 2016	Geweldloos Samenleven	€ 52,60
27 november 2016	Geweldloos Samenleven	€ 51,57
4 december 2016	Siloam	€ 67,00
11 december 2016	WereldWerk	€ 38,50
18 december 2016	adoptiekinderen	€ 100,35
24 december 2016	WereldWerk	€ 209,65
8 januari 2017	Duurzame Ontwikkeling	€63,60

De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de betreffende doelen worden overgemaakt.

## Vanuit de kerkenraad DG Assen

### In memoriam

Op 11 december namen we in het crematorium de Boskamp afscheid van onze zr. Mieke Traast. Maria Aleida Traast-Moquette, zoals we haar voluit mogen noemen. Omringd door haar kinderen gleed ze 4 december zacht weg uit het leven, nadat ze maanden eerder ten val was gekomen en als gevolg daarvan in de Slingeborg werd verpleegd. Ze mocht 88 jaar worden. Om dichterbij haar dochter te wonen was ze juni 2013 vanuit Zwijndrecht verhuisd naar Assen. Maar het wennen aan de nieuwe omgeving viel haar zwaar. Het vertrouwde dat er niet meer was; de vrienden en bekenden van vroeger, Zwijndrecht, haar man Frits (overleden in 2008) die ze intens miste en met wie ze het ruim 50 jaar samen heel goed had gehad.



Er was het nieuwe dat er voor in de plaats kwam. De andere omgeving. Andere mensen. Het geheugen dat nu eenmaal wat slijt bij het ouder worden, en wat onzeker maakt. Het maakte dat ze zich soms wat eenzaam voelde. Er werd naar haar omgezien door haar dochter. En had ze aanspraak gevonden aan een aantal mensen tijdens de dagelijkse middagmaaltijd in 'De Larikshof', het restaurant dat deel uitmaakt van het naastgelegen zorgcentrum. Binnendoor kon ze erheen lopen. En samen met drie andere bewoners had ze er min of meer een vaste 'eigen' tafel. De gezelligheid van samen eten deed haar goed, "en je geniet je er ook meer van", zei ze. Waar veel verandert in je leven, is het goed als er dan ook weer vaste dingen ontstaan.

Zo had ze ook aansluiting gezocht met de doopsgezinde gemeente hier in Assen. Dat had misschien wel iets vanzelfsprekend voor haar. Ze was daarvoor lange jaren betrokken geweest bij doopsgezinde gemeente in Dordrecht, en ze was vele jaren de drijvende kracht geweest achter verschillende activiteiten voor de vrouwengroep. De doopsgezinde gemeente in Assen en het onderling contact is Mieke tot op het laatst heel dierbaar gebleven. Omgekeerd is ook waar: mensen genoten van haar en van haar vriendelijke, bescheiden en meelevend aanwezigheid. Ze hield van de contacten en was geïnteresseerd in mensen.

Die vertrouwde met het doopsgezinde is er sinds haar kindertijd. Haar levensweg begon in wat toen Nederlands Indië heette, in Semarang. Als vierjarig meisje reisde ze met haar moeder en broertje naar Nederland. Haar vader, die in de tanende suikerindustrie werkte, bleef nog achter op Java en zou nareizen. Een eerste tijd woonden ze dan ook in, bij de grootouders die in de doopsgezinde pastorie in Hengelo woonden.

Opa Heeringa was predikant. De herinnering aan zijn studeerkamer is haar bijgebleven: de serene rust in huis als hij zijn preek voor de zondag moest voorbereiden, de mensen die regelmatig in de pastorie op bezoek waren, en waar opa dan diepe gesprekken mee voerde. En als er niemand was dan zongen ze samen liedjes, en er waren plaatjes die je in kon plakken en kleuren in een schrift.

Dat was luttele jaren voordat de oorlog uitbrak. Zij was kind toen Nederland werd bezet. Als heel jong meisje ervoer ze het grote verdriet dat haar vader weggevoerd werd, en door de Duitse bezetter is vermoord. Die vreselijke oorlogsgebeurtenis, op het moment dat het leven voor haar eigenlijk nog moest beginnen, is haar leven lang een rol blijven spelen. Ze heeft er er zelden over willen spreken. De pijn van verlies delen met anderen viel haar moeilijk. Na die donke-

re oorlogsjaren volgde ze de verpleegstersopleiding in den Haag. En als jong volwassene werd ze in december 1950 gedoopt in de Vermaning aan Paleisstraat. Omstreeks diezelfde tijd moet ze haar Frits hebben leren kennen die toen studeerde in Delft. In 1952 zijn ze getrouwd.

Op een gegeven moment werd verhuisd naar Hengelo, waar Frits een betrekking kreeg als ingenieur bij Stork, er kwamen kinderen; Anneloes, Han en Ewoud. Haar huis werd voor menigeen een gastvrije plek. Zij was gesteld op gezelligheid en hield van etiquette. Er was haar gulle lach. Ze genoot van de vakanties met het gezin op Terschelling en later Oostenrijk, en ook de uitstapjes van haar en Frits met de kleinkinderen. Ze vond dat je verantwoordelijk moet zijn voor wat aan jou is toevertrouwd, serieus en met aandacht. Aandacht had ze ook voor hoe ze gekleed ging. Later verhuisde het gezin naar Zwijndrecht en Mieke voelde ze zich betrokken bij de doopsgezinde gemeente Dordrecht.

Haar verdere leven is Mieke met het doopsgezinde gemeentelven verbonden is gebleven. Er lag in die jarenlange verbondenheid iets van haar bescheiden trouw. Misschien is het de bescheidenheid die doopsgezinden kenmerkt, dat Mieke Traast aansprak. Maar vaak weten we niet wat in het hoofd en hart van mensen leeft als het om geloven gaat. Of ze uit haar geloven kracht en troost putte? Was het mede de grond onder haar voeten? Ze sprak er niet veel over. We kunnen het slechts vermoeden, er naar tasten, als naar het geloven zelf. Dat geldt ook voor die andere werkelijkheid, de werkelijkheid voorbij de eindigheid van ons leven, waarvan ze hoopte dat ze weer herenigd zou worden met haar Frits die ze zo aan haar zijde moest missen.

We gedachten haar met het beeld van het 'vaderhuis met vele woningen', een regel ontleend aan het evangelie van Johannes 14. 2. Als beeld roept het veiligheid op, warmte, en ergens zijn waar geen pijn is, geen eenzaamheid. Dat mag een thuis zijn. Een plek voor je verlangen naar ultieme geborgenheid waar we ons aan mogen toevertrouwen en waar Mieke Traast naar verlangde.

Zo namen we afscheid van haar, dankbaar voor haar leven, het leven van een zachtmoedig mens die onder ons heeft gewoond. Gezegd ben je, als dat over je gezegd kan worden.

*ds. Jacob H. Kikkert*

### **Vanuit de kerkenraad**

Op vrijdag 13 januari zal de volgende reguliere kerkenraadsvergadering plaatsvinden.

*Jelly Wester*

## Preekboek

In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze zondagse diensten.

*Zondag 11 december 2016. Adventsviering gezamenlijk met de zusterkring.*

Op zondagmiddag 11 december hebben we advent gevierd ter voorbereiding op het kerstfeest. De kerk was stijlvol versierd en verhoogde de bijzondere sfeer van deze adventsviering.

Het was een middag van zang, muziek en voordracht. Muziek werd afgewisseld door teksten en gedichten verzorgd door de zusterkring.

We luisterden naar de blokfluitklanken van het trio "Bloknoot" - Marijke Schortinghuis, Ginie Oosterga en Tiny Scholten bespeelden een zestal fluiten nl. soprano-, sopraan-, alt-, tenor-, bas-en grootbasblokfluiten - naar harpiste Hieke Schortinghuis en onze organiste Tiny van Nimwegen.

Het programma bestond uit samenzang van kerstliederen onder begeleiding van het orgel en luisteren naar de fijne, mooie, zuivere klanken van de verschillende blokfluiten die stukken van o.a. Vivaldi en Handel ten gehore brachten en harpsolo "Mwijn-der" Maldwijn van Daniel Evans.

Het was een fijne middag en met een blij gevoel ging een ieder weer naar huis met de ontdekking: \*hoe mooi kan een blokfluit klinken en ons raken\*.



*Zondag 25 december 2016, kerstviering*

Voorganger - br. F. Dukers  
Organiste - zr. T. van Nimwegen  
Thema - "Vroeger was alles anders, toch...."  
Muzikale overdenking: -"Engelse cradle song"

Het was een sfeervolle kerstviering met gasten en familie.

Na de dienst werd de kaartenactie van Amnesty uitgedeeld en heeft de verkoop van de Wereldwinkel € 48,50 opgeleverd.

*Zondag 8 januari 2017*

Voorganger - Br. R. Akse  
Organiste - zr. T. van Nimwegen  
Thema - Epifanie.. en wat zijn jouw geschenken?  
Muzikale overdenking: "Variatie op lied 912; Neem mijn leven, laat het Heer".

Deze dienst stond ook in het teken van het herdenken van het leven van Mieke Traast. Mieke Traast is op 88-jarige leeftijd overleden op 4 december 2016.



### Avondgespreksgroep

Op donderdag 15 december kwam de avondgespreksgroep weer bij elkaar onder leiding van ds. Jacob Kikkert. Onderwerp deze avond was; Doopsgezinde theologie; stukjes en beetjes uit het boekje "De kracht van een minderheid".

We hebben ons gebogen over de vraag, wat is kenmerkend voor de Doopsgezinde geloofsleer, welke kenmerken, aspecten verbinden ons met elkaar? En we hebben nagedacht over wat voor ons Doopsgezinde kenmerken zijn. Als rode draad kwam naar voren; de hang naar vrijzinnigheid, geen instanties of personen die de norm bepalen (priesterschap alle gelovigen). Het schrijven van een eigen belijdenis daagt je uit na te denken over je eigen geloof, je verantwoordelijkheid in de gemeente en ook de verantwoordelijkheid voor elkaar. De vrijheid in geloven, de vrijheid waarin de Bijbel geïnterpreteerd mag worden speelt voor velen van ons een belangrijke rol.

We hebben gesproken over welke waarden je dan als geloofsgemeenschap uitdraagt, welk verhaal hebben wij te vertellen in de wereld? Het was een boeiende avond. De volgende bijeenkomst is op donderdag 16 februari.

*Jelly Wester*

---

## AGENDA

---

### **Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente te Assen**

Zondag	22	jan	10.15 uur WFD in Haren
Zondag	5	febr	10.00 uur Br. F. Dukers
Donderdag	16	febr	20.00 uur Avondgespreksgroep

### Wereldbroederschapszondag op 22 januari 2017

Ieder jaar worden doperse en doopsgezinde gemeenten wereldwijd door Mennonite World Conference uitgenodigd om op een zondag in de buurt van 21 januari, meestal de vierde zondag in januari, stil te staan bij onze doperse traditie en het wereldwijde verband van doopsgezinde broeders en zusters dat zich daarmee verbonden voelt. Op 21 januari 1525 vond de eerste doop plaats in Zürich.

De dienst begint om 10:15 uur. Het thema van de Wereldbroederschapszondag is "Mijn roepen is gehoord". Het zijn drie woorden uit Psalm 40. Er gaat achter deze woorden een wereld van zoeken en vinden en kwijtraken achter schuil. Maar ook die van zorgen en ongerustheid. Ds. Jacob Kikkert gaat voor. Ook de jongeren van het regioweekend zijn dan bij ons.

De voorbereidingsgroep van de Wereldbroederschapszondag bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende doopsgezinde broederschappen in Europa. Zij verbinden dit thema met de de situatie van de vele vluchtelingen die in Europa hun toevlucht zoeken op zoek naar een menswaardig en veilig bestaan. Tegelijkertijd confronteert het ons als samenleving met allerlei vragen rondom vluchtelingen. Daarbij spelen ook allerlei emoties een rol, zoals gevoelens van angst en onzekerheid bij nogal wat mensen in ons land, en misschien ook bij onszelf. Hoe gaan zouden we daar mee om kunnen gaan? Wat we terughoren in het bijbels roepen, dat is de vraag naar betrokkenheid, zowel van de Eeuwige, als in de onderlinge verbondenheid van het delen van tijd en talent, geld en goed, gebed en geloof, zorg en aandacht.

*U wordt verzocht levensmiddelen mee te nemen voor de voedselbank. Voor mensen die het 't hardst nodig hebben. Dit zijn mensen die via een hulpverlenende instantie bij de Voedselbank worden aangemeld. Ter indicatie: het gaat hier om mensen die moeten leven van ca. 2,74 Euro of minder per dag.*

**Wanneer:** zondag 22 januari 2017

**Waar:** Doopsgezinde kerk te Haren

**Aanvang:** 10.15 uur





### **Laatste oproep voor bijdragen aan de 40-dagen kalender**

Voor de komende 40-dagentijd in 2017 proberen we weer een kalender samen te stellen met meditatieve en bezinnende teksten. We weten hoe zeer de kalender wordt gewaardeerd. Maar het tot stand komen van de kalender kan niet zonder uw hulp! En die is ècht nodig. Er zijn nog niet genoeg inzendingen om de kalender te vullen!

Daarom nog een *laatste oproep* om teksten, een lied, een gebed of een gedicht naar ons op te sturen. Het gaat dan teksten, poëzie en proza. Aardig is ook als u in twee of drie zinnen kunt vermelden waarom juist deze tekst u dan aanspreekt in de 40-dagentijd. Uw bijdragen, liefst niet langer dan ca. 300 woorden, kunt u sturen naar ds. Jacob H Kikkert. Meerdere bijdragen mag natuurlijk ook.

Graag vóór 5 februari 2017 zodat er genoeg tijd is om de kalender voor te bereiden, vorm te geven, te zorgen dat deze medio februari bij de drukker ligt om de kalenders vervolgens tijdig te kunnen distribueren.

Daarom graag uw bijdragen insturen vóór 5 februari 2017! Zo mogelijk insturen per email o.v.v. '40 dagen' naar: [jhkikkert@doopsgezind.nl](mailto:jhkikkert@doopsgezind.nl).

Of per post naar: Entinge 7, 9301 TT Roden.

### **Etty Hillesum middagen**

In het kader van gemeenteopbouw / verdieping van ons geloofsleven.

Data: donderdag 2, 9 en 30 maart en donderdag 6 april  
Tijd: 14.00 - 15.30 uur  
Plaats: Diaconie, DG Groningen

Etty Hillesum (1914-november 1943, vergast in Auschwitz) leefde, net als haar tijdgenoten Martin Buber, Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein, in een tijd waarin het nationaalsocialisme zegevierde over elk gevoel van humaniteit, een tijd van godsverduistering, waarvan de naweeën nog steeds voortduren.

In haar dagboeken en brieven krijgen we zicht op haar leven en vooral op haar gedachtengoed. Een jonge joodse vrouw, van "chaotische bakvis" tot "het denkende hart van de barak", zoals de titel van een van de boeken over haar luidt. Groeiend in kracht, liefde en godsvertrouwen.

Aan de hand van dagboekfragmenten verdiepen we ons in thema's als het lijden, het kwaad, God, bron van ongehoorde kracht, vrede.

We sluiten de Hillesum-middagen af met een herinneringswandeling.

Datum, tijd en plaats in nader overleg.

José Weening-Hallmans

Ik zal de middagen leiden, wilt u zich bij mij opgeven.

e-mail [jose.hallmans@gmail.com](mailto:jose.hallmans@gmail.com) of telefoon 0598 - 321 259

## Activiteiten DG Heerenveen/Tjallebert

4-2-2017	Duo NIHZ (gitaar en blokfluit). Aanvang: 20:00 uur. Inlichtingen via 0513-62 13 43 (Jan Bartlema) locatie: Menniste Werkpleats, Kerkstraat 36 Heerenveen
8-2-2017	'Hoofdpijnen van het christelijk geloof' Waar gaat het christelijk geloof eigenlijk over? Wat heeft men in de kerk de eeuwen door voor wezenlijk gehouden? Wat is de betekenis en achtergrond van allerlei begrippen uit dat geloof? En wat zegt het ons nog in deze tijd? Wat zegt het jou en wat wil en kun je ermee?  Data: 8 februari 2017. Tijd: 20:00 uur Locatie: Menniste Werkpleats, Kerkstraat 36 Heerenveen Opgave en informatie bij cursusleider: Pieter Post, theoloog pppost1958@gmail.com; 0513-785542
22-2-2017	'Hoofdpijnen van het christelijk geloof' Dit is de tweede avond van deze beginnerscursus. De laatste bijeenkomst is op 8 maart.  Data: 22 februari 2017. Tijd: 20:00 uur Locatie: Menniste Werkpleats, Kerkstraat 36 Heerenveen

## Sponsors en lopers gezocht voor de Nacht van de Vluchteling 17 op 18 juni 2017

Wist je dat er nog nooit zoveel mensen op de vlucht waren voor oorlog en geweld? Hulp is ontzettend hard nodig! Daarom lopen we in de nacht van 17 op 18 juni de Nacht van de Vluchteling van Nijmegen naar Arnhem (40 km). Hiermee halen we geld op voor noodhulp aan 65 miljoen vluchtelingen wereldwijd. Stichting Vluchteling zorgt in crisisgebieden voor onder andere medische zorg, schoon drinkwater en onderwijs. Sponsor ons tijdens de loop! Het doel? Met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor noodhulp aan mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. Naast het ophalen van geld, vragen we ook op een positieve manier aandacht voor vluchtelingen wereldwijd.

Irene van Setten (Christian Peacemaker Teams Nederland) en Menno van Setten (Doopsgezinde Gemeente Arnhem) hebben het wandelteam opgericht. We streven ernaar om minstens €3.000 op te halen, en we hopen natuurlijk op heel veel meer! Wilt u dit initiatief ondersteunen? Sponsor dan het team via <http://www.nachtvandevluchteling.nl/christianpeacemakerteamsnederland>

Wilt u meelopen? Leuk! Aanmelden kan via <http://www.nachtvandevluchteling.nl/inschrijving>.

Selecteer onder 'Aansluiten bij bestaand team' het team "Christian Peacemaker Teams-Nederland". Bij voldoende belangstelling zullen we samen een aantal keer trainen.

*Irene en Menno van Setten*  
*mennovsetten@gmail.com*

## Colofon Assen

Consulent voor het gehele pastoraat  
incl. gespreksgroepen:  
Ds. J.H. Kikkert, Entinge 7, 9301 TT  
Roden  
06-51516030

### *Kerkenraad:*

*Voorzitter:* A.J. Anema, Loner-  
broekweg 2, 9409 TR Loon  
0592-343769

*Secretaris:* J. Wester-Veenstra,  
Telgenkamp 7, 9451 GE Rolde  
0592-248053

secretaris@dgassen.doopsgezind.nl

*lid:* R.de Poel-Hijlkema  
Hoofdweg 220, 9421 VE Bovensmilde  
0592-412404

### *Uitvoerend boekhouder:*

T. Koudenberg-Huizinga,  
Tymanshof 8, 9403 PJ Assen  
0592-375895

Rek.nr. **NL18RABO0302912592**  
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente p/a  
Tymanshof 8

### *Kerkgebouw:*

Oranjestraat 13, Assen  
Postadres: Telgenkamp 7,  
9451 GE Rolde  
info@dgassen.doopsgezind.nl  
www.dgassen.doopsgezind.nl

### *Wijkhoofden:*

Wijk 1: Kloosterveen  
Zr. R. de Poel-Hijlkema  
Hoofdweg 220, 9421 VE Bovensmilde  
0592-412404

Wijk 2: Beilen  
Br. H. Manting  
Pr. Bernhardstr 1-P, 9411 KH Beilen  
0593-543939

Wijk 3: Centrum/West  
Br. G.J. Blanksma  
Emmastraat 8, 9401 HG Assen  
0592-316688

Wijk4: Rolde/Loon/Gieten/Assen-  
Oost  
Zr. J. Wester-Veenstra, Telgenkamp  
7, 9451 GE Rolde, 0592-248053  
Wijk 5: Marsdijk/Rhee/ Assen  
Noord/Peelo  
Zr. A. Hummelen-Evenhuis  
Asserstraat 202, 9486 TE Rhee  
0592-291662

## Colofon Eenrum-Mensingeweer

### Predikanten:

Ds. Geert Brüsewitz (pastoraat)  
Ruischerwaard 36  
9734 CE Groningen  
050- 8500 387

en

Ds. Jacob Kikkert  
Entinge 7  
9312 TT Roden  
06-51516030

### Kerkenraad:

Br. Hendrik Jan Woltersom  
06-2293 1910

e-mail:

hj.woltersom@kkgkka.nl

### Secretaris:

Zr. Anja Hekma Wierda-Wibbens  
0595-441339

e-mail

anja.hekmawierda@kpnmail.nl

### Boekhouder:

Zr. Margriet van der Tuuk-Homan  
0595-422412

e-mail

rvandertuuk@hetnet.nl

rekeningnummer

NL63INGB0000952299

### Vermaning:

J.J. Willingestraat 15  
9967 PB Eenrum