



Doopsgezinde Gemeente Groningen

Doopsgezind Gemeenteblad

*Maandelijks uitgave van de
Doopsgezinde Gemeente Groningen*

63^e jaargang, nummer 6

16 juni 2020



Colofon DG Groningen

Predikant

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 06-5429 6082
(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 17.15 en 17.45. Ook op andere momenten kunt u een boodschap inspreken (in dringende gevallen buiten de vakantie 06-5429 6082),
e-mail gjbrusewitz@gmail.com

Kerkenraad

Voorzitter

A. van 't Zand, tel. 06 83804841;

Secretaris:

M. Coolman tel. 0595-432295

e-mail: secr.dgg@outlook.com

Boekhouder

D. Veenstra

Postadres: Oude Boteringestraat 33,

9712 GD Groningen

tel. 0655551507,

e-mail: durk_v@hotmail.com

Bankrekeningnummer

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsgezinde

Gemeente Groningen te Groningen

Ledenadministratie

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242,

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,

e-mail: tin.spanjer@planet.nl

Diaconie

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547

t.n.v. Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde Gemeente Groningen.

Een gift bestemd voor de *Doperse Dis*

kan worden overgemaakt op bank-

rekening NL89TRIO 0197740502 o.v.v.

Diaconaal Fonds DGG te Groningen

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33,

Groningen, tel. 050 3123053

(bereikbaar van maandag t/m donderdag

9.00 – 17.00 uur). Internetadres:

www.dggroningen.doopsgezind.nl

Redactie Groningen

Jetty Tuinstra

Edith de Jonge

redactie.dggroningen@gmail.com

Colofon DG Haren

Predikant

K. van der Werf, tel. 0511-543270;

06 209 419 48, Julianalaan 14,

9285 NB Buitenpost

Kerkenraad

Voorzitter

H.J. Blanksma

Kerkstraat 22, 9751 BD Haren

Tel. 050-53483560,

e-mail: j.blanksma@xs4all.nl

Secretaris

M. Haadsma, Potgieterlaan 10, 9752 EX

Haren, tel. 050-5348734

e-mail: haadsma@hetnet.nl

Administrateur

R.J. Nienhuis

tel. 050-5340109

Postgirorekening: NL76INGB0000826741

Bankrekening: NL66ABNA0210256184

beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren

Ledenadministratie

P.J. Haadsma

050-5348734, haadsma@hetnet.nl

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1

Website: dgharen.doopsgezind.nl

*Het volgende Gemeenteblad verschijnt op **17 augustus 2020**. Kopij (alléén als Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 12 augustus 2020 bij de beide redactieleden van de betreffende DG.*

Redactie Haren

L. Huizinga

J.C. de Vries-Durksz

redactie.dgharen@gmail.com

<i>Lay-out</i> Ellen van Drooge	<i>Druk / verspreiding</i> Oude Boteringestr. 33, Groningen
------------------------------------	---

Oecumene zomer 2020

Ook deze zomer proberen we met elkaar als (kleine) oecumene in Groningen samen te vieren en te leren. Van en met elkaar.

Als thema kozen we dit jaar:

(T)huis van God

In deze periode van gedwongen thuis zitten en isolatie, waardoor we dierbaren niet kunnen ontmoeten, mensen die daar zeer veel behoefte aan zouden hebben niet kunnen bezoeken, niet naar de kerk kunnen en het alleen of met onze naasten moeten uithouden, krijgt ook ons geloof, onze vormen van inspiratie het voor de kiezen. We missen misschien het gesprek in ons geloof, het gezamenlijk gebed, het zingen. En ook de impulsen van buiten die ons laten nadenken over wat ons inspireert komen anders.

Daarom leek het ons spannend om die vreemde situatie, die 'het nieuwe normaal' wordt genoemd als uitgangspunt te nemen voor ons zomerprogramma. Het huis van God valt in deze periode samen met ons thuis, in al zijn facetten. En we nemen de vertrekken van ons huis als uitgangspunt om na te denken over en te vieren rond onze inspiratie, ons geloof. Hoe nemen we kennis tot ons, hoe is het met ons innerlijk, wat zijn de zaken van vroeger die ons nu helpen. Wat bewaren we ten allen tijde ook al wordt alles anders. Hoe geven we vorm aan ontmoeting, onderlinge zorg op afstand, wat kunnen we zelf doen, waar geven we zelf vorm aan: als gerechten die we bereiden, zaken die we repareren of in elkaar zetten als hulp voor gedachten, hulp bij deze ongewone manier van leven. En daar dan over nadenken met elkaar en van elkaar leren, hopen we te bereiken met dit programma. Daarnaast willen we ook vanaf half juli 3 fysieke bijeenkomsten organiseren in een van de grotere kerken van de oecumene, met alle aanwijzingen en protocollen die daarvoor zijn. Voor het hele programma volgt begin juli nog een folder met nadere aanwijzingen en afspraken.

De vieringen in kleine oecumene verband zullen net als andere jaren gezamenlijk zijn, weliswaar op afstand en digitaal. We proberen zoveel mogelijk natuurlijk ook een papieren versie te verzorgen voor hen die minder digitaal zijn. Hieronder de planning van deze vieringen. Door welke gemeenschap verzorgd, welke voorganger en daarbij ook de kamer in het (t)huis van God waarop we onze aandacht richten.

Ook op afstand, maar wel met elkaar, hebben we besloten tot een gezamenlijk collectiedoel, ons aangereikt via da Saskia Delvendahl-Bloem van de Evangelische Broedergemeente en ds Jacob Kikkert beiden werkzaam op Curaçao, waar de Coronacrisis ongemeen hard toesloeg. Niet zozeer in ziekte gevallen maar in een door lockdown veroorzaakte ineenstorting van de economie, die immers ook voor een groot deel afhankelijk is van geld van buiten, onder andere het toerisme. Vooral daar waar mensen het toch al moeilijk hadden is de nood enorm. We willen, ook in samenhang met ons thema, een project voor dakloze jongeren steunen. Ook hierover later meer.

Hoofdartikel

Programma van de zondagen		thema
Zondag	Voorganger	
05 juli	Re Lense Lijzen	de eetkamer/woonkamer
12 juli	Re Lense Lijzen	de zolder
19 juli	Lu Maren Oosterbosch	de tuin
26 juli	DG Geert Brüsewitz	de keuken
02 augustus	EBG Erik-Jan Stam	de studeerkamer
09 augustus	Lu Maren Oosterbosch	de slaapkamer
16 augustus	DG Tjalling Kindt	de kelder



Waar kunnen we aan denken bij de 7 kamers/plekken in en om huis (zeven zondagen, 3 ervan ook voor een van de geplande bijeenkomsten, digitaal dan wel fysiek)

1 Studeerkamer

studie, verstillig, bezinning

2 Slaapkamer/binnenvertrek

plek van rust, stilte, plek om te dromen en te vrijen

3 Kelder

voorraad, voor het leven dat komt

4 Zolder

de plek van herinneringen, bewaren, verleden, herleven

5 Eetkamer/woonkamer

de kamer waar gedeeld wordt, ontvangst, voorhof, gesprekken

6 Tuin

plek voor meditatie en werk en scheppen, ontvangen van het goede

7 Keuken (of het schuurtje)

plek van experimenten en voorbereiding, plek waar wat gedacht is uitgevoerd wordt en werkelijkheid gemaakt

We hopen op een bijzondere zomer, met inspiratie voor ons geloof, hoop voor de tijd die komt en rust om ons op te laden, thuis of misschien af en toe elders.

Ds. Geert Brüsewitz

IN MEMORIAM

JITSKE BAKKER – DIJKSTRA

9 januari 1934, Schoorl - 11 mei 2020, Groningen

Op maandag 18 mei waren we met dertig mensen bijeen in onze kerk om afscheid te nemen van Zr. Jitske-Bakker-Dijkstra. Het is bijna niet te bevatten dat er zo snel en onverwacht een einde kwam aan haar leven hier op deze aarde. Een ernstige val, gevolgd door een kortstondige ziekenhuisopname waar bleek dat deze val fataal was. De dankdienst voor haar 86-jarige leeftijd was vanwege het virus in besloten kring. Zouden deze beperkingen er niet geweest zijn, dan was de kerk vol geweest, want zr. en br. Bakker kennen we als trouwe leden van de Doopsgezinde Gemeente.

Op 41-jarige leeftijd, in 1975, werd zij op haar belijdenis gedoopt in Groningen. Daarbij heeft zij goed voor ogen gehad dat woord en daad hand in hand gaan, want zo was zij. Datgene wat je gelooft, waarin je probeert te geloven, ook zichtbaar moet zijn in het leven van alle dag. Dat is ook de reden dat we uit de Brief van Jacobus het hoofdstuk lazen waarin gezegd wordt: 'Vergis je niet: alleen horen is niet genoeg, je moet wat je gehoord hebt ook doen'. Even verderop in dat gedeelte worden we erop gewezen om vooral oog te hebben voor de mensen om je heen die kwetsbaar zijn.

Op 1 mei 1958 werd hun huwelijk ingezegend in de Doopsgezinde kerk in Drachten, door Ds. Piet Messie. Hij gaf hun de trouwtekst mee uit het boek Genesis: 'en God sprak: Het is niet goed dat de mens alleen zij'. Twee jaar geleden werd hun 60-jarig huwelijksjubileum gevierd en gingen ze opnieuw naar de Vermaning in Drachten, waar ze hartelijk werden ontvangen. De trouwtekst heeft hun vergezeld in de goede- en kwade dagen. In het Scheppingsverhaal wordt keer op keer gezegd dat 'God zag dat het goed was', maar daarna horen we voor het eerst dat iets niet goed is, wanneer je als mens er helemaal alleen voor staat. Hoe zwaar en moeilijk dat kan zijn. We weten wel degelijk dat een aantal onder ons er alleen voor staat. Hoe belangrijk is het in ons leven wanneer er mensen om je heen willen staan, met je samen willen optrekken. De helpende hand, je hebt elkaar nodig.

Haar heit Bonne Hylkes Dijkstra en haar mem Attje Hendriks Mulder gaven haar de naam Jitske, genoemd naar de moeder van haar mem. Zij groeide op met haar elf jaar oudere broer Hylke, die ook 86 jaar is geworden. Het dorp Oudega in de gemeente Smalingerland speelt in hun leven een belangrijke rol, waar ze een gelukkige jeugd beleefden. Met liefde en vervuld met vele goede gedachten sprak zij daarover. De Doopsgezinde Jongerenkring in het nabij gelegen Rottevalle betekende veel voor haar. De contacten, de gesprekken die ze daar hadden, zijn voor haar echt vormend geweest. Op een goede manier proberen in het leven te staan en daartoe ook de kracht ontvangen, dat paste bij haar.

In het evangelie volgens Mattheüs spreekt Jezus in de Bergrede troostende woorden en gebruikt vervolgens de woorden 'zout' en 'licht'. Twee onmisbare elementen in ons bestaan. Zo heeft zij geprobeerd haar leven in te richten. Vroeger als verpleegster en ook met hart en ziel betrokken op haar gezin, meelevend, één en al interesse.

Ook altijd zeer verbonden geweest met het reilen en zeilen van de zaak in de Oosterstraat. De Friese taal was een onmisbaar aspect in haar leven. Daarom lazen we een gedicht van Rixt en luisterden naar 'It Heitelân', gezongen door het Lemster Mannenkoor en de Friese liederen die organist Eeuwe Zijlstra speelde. Ook de liederen uit de trouwdienst kwamen in deze dienst terug. Het hoeft nauwelijks gezegd te worden dat zij terdege gemist zal worden als vrouw, moeder, mem, beppe en oma, maar zeker ook in de Doopsgezinde Gemeente, de maandelijkse koffieochtend en de Doopsgezinde Zusterkring in Haren.

Bij het verlaten van de kerk, op weg naar begraafplaats 'De Duinen', Eelde, stonden veel mensen op het kerkplein en in de Oude Boteringestraat, om zo uitgeleide te doen.

Renze Pieter Yetsenga



En toen werkten we plotsklaps thuis...

Tegenover elkaar aan onze grote eettafel. Stemden we onze video-overleggen af, zodat er geen kakafonie van geluid was. Misten we het fietsen van en naar het werk, zodat we iedere dag maar een uurtje op de fiets stapten om onze beweging te krijgen (we hebben in 3 maanden zo'n 2.000 km gefietst). Ontmoeten we ouders en schoonouders in de tuin, op ruime afstand. We luisteren zomaar een podcast van Geert of Tjalling. En hadden we zomaar tijd om een serie uit te kijken op Amazon of Netflix, want het sociale circuit was helemaal stilgevallen: geen vergaderingen meer in de avonduren...

Maar toch: we hebben het qua werk drukker dan ooit.

We schrijven dit in de verleden tijd, maar de realiteit is dat het ook in de toekomst nog wel even gaat duren. Dit wordt geen normaal jaar meer. Voorzichtigheid blijft geboden. Het is maar de vraag of er weer een werkplek op kantoor beschikbaar is. We missen de sociale contacten, de kerk, andere organisaties waar wij in actief zijn. We missen veel. Maar Martin Bril troost ons altijd: 'Je mist meer dan je meemaakt'....

Maar we maken er het beste van! We genieten van onze kleindochter Noor, die gelukkig vlakbij woont. We genieten van de natuurgebieden rondom de stad en we tellen onze zegeningen.

*Tot binnenkort aan de Oude Boteringestraat!
Ellen van Drooge en Jan Cees Noord*

Een impressie uit wijk 5 Coronatijd

In wijk 5 gaat het om de leden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Groningen die in Noord-Groningen wonen. Daarbij gaat het zowel om het noorden van de stad, als het noorden van de provincie. Wijkcontactpersonen zijn Nienke Kubbenga-Hoornstra en Janny de Weijs-Krol.

De samenstelling van de mensen in wijk 5 is zeer divers, van jong tot oud, stedelingen en plattelanders, digitaal vaardigen en ook enkelen, die dat niet zijn. In maart mochten we nog een nieuw lid verwelkomen: Sieneke Eendhuizen, die werd verwelkomd met een kaart.

Toen duidelijk werd dat ons land flink op slot zou gaan en we met elkaar in een lockdown terecht kwamen, waarbij de Doopsgezinde Gemeente alle fysieke bijeenkomsten schrapte, kregen de leden en belangstellenden al snel berichten vanuit de gemeente: overdenkingen, mededelingen en liturgieën van digitaal te volgen diensten. Voor de verzending zorgde Tiny Spanjer steeds: hulde!

Vanuit wijk 5 werden de jarigen, ook tijdens de lockdown, natuurlijk gefeliciteerd met een verjaardagskaart. Ook gebeurde het dat in de familie van een gemeentelid er sterfgevallen waren te betreuren. Vanuit wijk 5 werd daar op gereageerd. Dat gebeurde ook als we hoorden van ziekte.

Degenen, die digitaal waren te bereiken, kregen regelmatig berichten via de mail. Degenen, die dat niet waren, werden per post benaderd, al moet wel worden gezegd dat zij niet zo vaak wat hoorden als degenen, die snel via een mailbericht iets digitaals kregen toe gestuurd.

Op 15 maart ontvingen de 65-plussers in de wijk een nostalgisch filmpje per mail.

Daarna, werd op verzoek vanuit de gemeente, per brief en per mail, gepolst of mensen behoefte hadden om deel te nemen aan een telefooncirkel. Hierop kwam een minimale respons. Toen is geprobeerd aan te haken bij gegadigden uit andere wijken. Dat bleek een niet te volgen pad: het was duidelijk: men zat niet te springen om een telefooncirkel.

Op 27 maart werd een gebed van Fulco van der Hulst per mail doorgestuurd. Heel mooi om te delen waren de activiteiten rond de GDS-viering van Palmzondag, georganiseerd door Vicky van der Linden, Anne Geertje Hoekema, Yvette Krol en Geert Brüsewitz.

Vanwege de coronacrisis kon er geen Kliederkerk worden gehouden op Palmzondag. Daar werd wat op gevonden. Bovengenoemd viertal zorgde er voor dat alle kinderen in het GDS-gebied een zelfmaakpalmpasestok met toebehoren, als ook een poster en een stuk uit een kinderbijbel, persoonlijk kregen bezorgd. Van kinderen en palmpasestokken werden foto's gemaakt en die verwerkt tot een collage. Van deze actie werd vanuit wijk 5 een bericht naar de Ommelander Courant gestuurd, die dat integraal plaatste.



Op Palmzondag werd verder een muzikaal filmpje met een stuk uit de Zauberflöte van W.A. Mozart verzonden en op 22 april een stuk uit de Vijfde Symfonie van L. van Beethoven. Op 9 mei volgde nog een filmpje van een pandamoeder met jong.

Pinksteren was een bijzondere dag: een belijdenisdienst, die met wat horten en stoten toch digitaal kon worden gevolgd. Voor de mensen in wijk 5, afkomstig uit de voormalige Doopsgezinde Gemeente Mensingeweer te Eenrum was het een extra gedenkwaardige dag. Die gemeente werd nl. tijdens een speciale dienst op de Eerste Pinksterdag van 2019 opgeheven. Voor alle leden en belangstellenden maakte Roelf van der Tuuk een heel mooi gedenkboekje, dat de pers haalde.

Op Eerste Pinksterdag kregen de vrouwelijke leden en belangstellenden uit wijk 5 verder het Pinkstervonkeltje, het digitale blad van de digitale Doopsgezinde Zusterkring Jobeel toe gestuurd.

Wat de komende tijd brengt, weten we niet. Doordat veel mensen in wijk 5 in de risicogroep zitten, zijn we nog terughoudend met het organiseren van een activiteit.

Daarnaast zijn we erg blij met de kaarten, mails en telefoontjes, die we als reacties de afgelopen periode van mensen uit wijk 5 kregen.

*Nienke Kubbenga-Hoornstra
Janny de Weijs-Krol*

Eén van mijn verhalen

N.a.v. deze coronaperiode een verhaal over de zusterkring van Haren.

Wij konden een paar weken meedoen aan een telefooncirkel, waarin we elkaar hebben kunnen spreken. Vooral ook zo ontroerend geworden doordat dat wij, bijna allemaal, ons zo trouw en geliefd lid, Jitske Bakker, nog hebben gesproken voordat zij heel plotseling overleed.

Nu heb ik in zekere zin een apart verhaal i.v.m. de zusterkringen in de Doopsgezinde Gemeenten. Mijn verhaal begint bij mijn eerste gemeente in Arnhem (1964), toen Hans en ik daar na ons huwelijk neerstreken.

Bij de kennismaking met de Doopsgezinde gemeente, werd ik uitgenodigd eens kennis te maken met de zusterkring. Het werd een warme, mij inspirerende periode van 6 jaar!

Ik nam een parel van herinnering (letterlijk, die ik won op een zusterkringbijeenkomst, waar een Doopsgezinde juwelier een lezing gaf!) mee naar onze volgende woonplaats Haren. Draag het nu als ring.



Na 8 jaar, met veel mooie belevenissen en herinneringen gingen we weer verhuizen. Nu naar Friesland, waar we 22 bijzondere jaren in drie verschillende gemeenten/plaatsen hebben gewoond. Ook daar waren de zusterkringen in mijn leven die met steeds intensievere betrokkenheid werden beleefd. Tot de vroegpensioengerechtigde leeftijd aanbrak en we met dierbare herinneringen vervuld een nieuwe invulling vonden: "onze Stad" Groningen, nu alweer 20 jaar! Evenzo lang weer lid van 'mijn' zusterkring in Haren, waar ik weer zusters van "toen" terug vond. Terugkijkend op dit alles, nu met een ketting van parels die ik blij koesteren!

Margriet Oldenziel



Noordelijk Doopsgezind koor

In 2017 zijn we als DG koor Groningen samen gegaan met het DG koor Roden omdat onze dirigente vertrok en verschillende leden gingen bedanken vanwege de leeftijd.

Het koor van Roden was ook blij met de samenwerking ook vanwege de leeftijd.

We starten met 30 leden en inmiddels zijn we gegroeid tot 33 leden.

momenteel 9 sopranen

13 alten

6 tenoren

5 bassen.

Vanaf het begin was de sfeer heel goed en we boften dat de dirigente van het koor van Roden thuis was met het koor in Roden en wij ons hierbij direct goed konden aanpassen.

We oefenen de ene maand- maandag 's avonds in Haren en de andere maand in Roden in de kerken van 19.00 u tot 21.00 uur. Het repertoire wordt door de muziekcommissie samen met de dirigente samengesteld.

Het optreden in de kerk bij de kerkdienst is soms passen en meten omdat we graag een gevulde kerken zien, maar veel leden zingen op dat moment natuurlijk ook in het koor. Vooral van toepassing in Roden.

De pauzes van het koor zijn altijd gezellig er wordt getrakteerd om de beurt door de leden (verjaardagen enz.), maar ze lopen nog wel eens wat uit omdat we elkaar veel hebben te vertellen. De DG wereld is klein.

Verder is het koor goed samengesteld maar zouden een paar sopranen heel welkom zijn. Maar ook andere stemmen natuurlijk!

Voel je je aangesproken? Graag - neem contact met ons op.

Door de huidige coronacrisis zijn we al in maart op- gehouden met zingen en wanneer weer gestart kan worden is allemaal afwachten. Maar we hopen van harte in september weer te kunnen beginnen.

J. Noord

Marisca Ritsema weer thuis

Na een voorspoedige revalidatie is Marisca deze week weer huiswaarts gekeerd. Ze had na een val haar heup gebroken en moest nadat ze geopereerd was weer leren lopen. Marisca heeft het -optimistisch en flink als ze is met haar 90 jaar- ook in het revalidatiecentrum prima naar haar zin gehad maar is natuurlijk wel blij dat ze nu weer in haar eigen appartement in Huize Oldesloo is. Daar gaat ze verder met oefenen achter de rollator maar ze is vast van plan om straks weer zelfstandig te lopen; op naar de 100!

U heeft haar 'bedolven' onder te post: fantastisch, dat vond ze ZO fijn! Heel hartelijk dank daarvoor allemaal. Wederom een bewijs dat we een 'warme gemeente' zijn met elkaar!

Dus mocht u nog eens een kaartje willen sturen of eens een babbeltje met haar willen maken dan vindt u haar adres en telefoonnummer hieronder.

*Hartelijke groeten, ook van Marisca,
Emma van der Schoot-Hakkaart*

OOST WEST
Thuis
BEST