

# Liturgie voor zondag 18 april 2021 3e zondag van Pasen zondag van de Goede Herder

thema:

## ‘Misericordias Domini...’

*“De barmhartigheden van de Heer zal ik in eeuwigheid bezingen” (Psalm 89:2)*



### **Doopsgezinde Gemeente Groningen**

voorganger - ds. Afke Boezewinkel

organist - Eeuwe Zijlstra

kerkenraadsvertegenwoordiger - Durk Veenstra

**Orgelspel** - door Eeuwe Zijlstra: *'Nun bitten wir den heiligen Geist'*, Dietrich Buxtehude

**Welkom** - en mededelingen door kerkenraadslid Durk Veenstra waaronder collectedoel

**Zang** - Psalm 33: 2, 8 (Nieuw Liedboek) *berijming*: J.W. Schulte Nordholt / Jan Wit



2 Zingt al wie leeft van Gods genade,  
want waarheid is al wat Hij zegt.  
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,  
op liefde rust zijn heilig recht.  
Die zich openbaarde, overal op aarde,  
alles spreekt van Hem.  
Heemlen hoog verheven, vol van blinkend  
leven, schiep Hij door zijn stem.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,  
ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
zijn heilge naam is onze vreugd.  
Laat te allen tijde, uwe liefd' ons leiden,  
uw barmhartigheid.  
God, op wien wij wachten, geef ons moed en  
krachten, nu en voor altijd.

### **Bemoediging en groet -**

**Zang** - Lied 212: (1, 4, 5) *'Laten wij zingend deze dag beginnen'* (Nieuw Liedboek);  
(*'Lobet den Herren'*: Paul Gerhardt) vertaling: Sytze de Vries



1 Laten wij zingend / deze dag beginnen!  
Geven wij stem aan onze diepe vreugde  
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.  
Zing Halleluja!

4 Bron van het goede, / die ons zo  
behoedde,  
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,  
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.  
Zing Halleluja!

5 Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde!  
Al zal de hitte van de dag ons steken,  
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.  
Zing Halleluja!



## Gebed

**Loflied** - 'Kijk om je heen' ('Look at the world': John Rutter) vertaling Sytze de Vries in:  
"Het liefste lied van overzee" (met toestemming)



REFREIN: Dank aan U die alles hebt geschapen!  
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt:  
Alles wat wij delen is een zegen  
Één groot godsgeschenk!



1 Kijk om je heen,  
wat kan de wereld mooi zijn!  
Kijk eens naar alles met verwondering.  
Kijk om je heen, er is zoveel dat blij maakt  
Waardoor ons hart van pure vreugde zingt:

REFREIN

4 Heel dit geschenk,  
laat ons van harte leven,  
Spreekt ons van God en zegt Zijn liefde uit.  
Wie laten wij in al die schatten delen?  
Hij strekt in ons Zijn handen naar hen uit.

REFREIN

## **Bijbellezing** - Johannes 10: 10b-16 (NBV)

*(... maar) ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.*

---

**Zang** - 'Een herder is mijn Heer, mijn God', ('The King of love my shepherd is': H.W Baker)  
vertaling door Sytze de Vries in: 'Het liefste lied van overzee'



1 Een herder is mijn Heer mijn God,  
Ik laat mij door Hem leiden,  
Met Hem kent leven geen gemis  
Zijn liefde is mijn weide.

2 Naar groene heuvels gaat Hij voor,  
Naar frisse waterstromen;  
Mijn leven zet hij op het spoor  
Van ongedachte dromen.

4 Zijn Naam behoedt mij,  
Is voor mij een stok tegen gevaren,  
Een staf die nieuwe wegen wijst,  
Voor dwalen wil bewaren.

## Overdenking

**Orgelspel** - door Eeuwe Zijlstra: 'Ach Gott, verlaß mich nicht', Max Reger

**Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader**

**Uitzending en zegen** - door middel van:

**Zang** - Lied 430: 'Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige' (Nieuw Liedboek)  
tekst: Sytze de Vries / melodie: Willem Vogel



1 Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige;  
zegene ons de grote naam!



REFREIN: met vrede gegroet en gezegend met licht!

2 Voor wie zoeken in de stilte  
naar een vuur voor hart en handen: REFREIN

3 Voor wie zingen op Gods adem  
van de hoop die niet zal doven: REFREIN

6 Het licht van Gods ogen gaat over u op!  
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag!

met vrede gegroet en gezegend met licht!  
REFREIN (2x)

**Orgelspel** - door Eeuwe Zijlstra: 'Herr Jesu Christ, dich zu uns wend', Georg Böhm

+++

## MEDEDELINGEN

**Collectedoel** 18 april: financiële adoptie Braziliaanse kinderen. Giften via de DG diaconie.: bankrekeningnummer: **NL03 ABNA 0570 1425 47** o.v.v. datum: **18-4-2021**; doel: **ADOPTIE**

**21 april woensdagavond** 19:30 uur, DoReCafé: beluisteren en bespreken van TV-interview met rabbijn **Marc-Alain Ouaknin** (Nederlands ondertiteld). ZOOM-Link wordt toegestuurd.

**25 april zondagochtend** 10:00 uur, online viering met ds. **Renze Pieter Yetsenga**

+++

## Doopsgezinde Gemeente Groningen

Kerkgebouw: **Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen** Telefoon: **050-312 30 53**

Website: <https://www.dggroningen.doopsgezind.nl>

Email: [info@dggroningen.doopsgezind.nl](mailto:info@dggroningen.doopsgezind.nl)

**Predikanten:** ds. **Tjalling Kindt** (ad interim) // 06-2245 6538 ; [tjalling.kindt@kpnmail.nl](mailto:tjalling.kindt@kpnmail.nl)

ds. **Geert J. Brüsewitz** (met ziekteverlof) [gjbrusewitz@gmail.com](mailto:gjbrusewitz@gmail.com)